

VORSTELIJK NAVARRA

Nestor mag op rondreis door de prachtige streek Navarra in het noordoosten van Spanje. In deze nog door het grote publiek nog onontdekte regio, genieten we een paar dagen van een mix van geschiedenis, cultuur, natuur en gastronomie. Wat een moois komen we er tegen!

'We wensen elkaar een 'Buen Camino', een goede weg'

De brug in Puente la Reina verbindt de ene camino met de andere

De half-woestijn Bardenas Reales



Pichos eten in Pamplona



De kathedraal Santa Maria in Pamplona

Lekker terrassen in Olite



De bevolking van Navarra telt zo'n 620.000 inwoners, waarvan de helft in de hoofdstad Pamplona en in de grote gemeenten erom heen wonen. Pamplona vormt het beginpunt van onze ontdekkingsreis. De stad staat vooral bekend om de San Fermes (de stierenrennen) dat jaarlijks begin juli duizenden bezoekers trekt. En de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella dwars door de stad. De bewoners van deze stad zijn trots op hun van oorsprong oude koninkrijk met een rijke, onafhankelijke geschiedenis. Overal hangen kleurige vlaggen en symbolen aan huizen en balkons.

Wijn en pinchos

We lopen door de schone en sfeervolle binnenstad waar de gastronomie zich van zijn beste kant laat zien. Wanneer de dag zijn einde nadert, is jong en oud te vinden in de vele barretjes die de stad rijk is. Het is genieten met een glas wijn en pinchos, kleine hapjes vergelijkbaar met tapas, maar verfijnder. De etalages staan vol met charmante bakjes vol gemarineerde inktvisjes, mosselen en groenten en met zee-egelmousse in hun originele, stekelige jasjes. We krijgen veel lekkers voor een leuke prijs. Vanaf € 2 heb je een glas wijn en vanaf € 1,90 een pincho.

Buen Camino

Goed gevuld trekken we de volgende dag de stad uit en rijden verder naar het noorden. Er ligt een adembenemende deken van mist over de bergen bij het dorpje Roncesvalles. Volgens de legende is het de arm van Maria. Hier begint onze kennismaking met de Camino de Santiago. We lopen een stuk van negen kilometer. Van meet af aan wordt ons duidelijk waarom de pelgrims de tocht onderneemen. De mystieke rust en energie die het pad uitstraalt, is voelbaar, en na korte tijd hoor je alleen nog een mantra van de wind en knerpemde kiezelsteentjes onder de voetzolen. Een Braziliaanse pelgrim, uitgerust met stevige wandelschoenen en wandelstok, is blij eindelijk weer iemand te zien en vertelt breed lachend over zijn uitputtende tocht over de Pyreneeën



8-DAAGSE INDIVIDUELE
CULTUUR & NATUURREIS

Navarra

NESTOR
AANBIEDING:
€ 150,- KORTING
PER REIS! *

**Pamplona - Puente la Reina - Pyreneeën -
Roncesvalles - Ochagavía - Klooster van Leyre
- Olite - Bardenas Reales - Camino de Santiago**

Tijdens deze rondreis met overnachtingen in karaktervolle hotels ontdekt u op uw gemak met uw eigen huurauto de grote diversiteit van het Koninkrijk Navarra in het noorden van Spanje.

De route start nabij de hoofdstad Pamplona met in de omgeving vele Romaanse monumenten. In de indrukwekkende kloven van Lumbier en Arbayún zult u grote gierenkolonies zien. Vervolgens verblijft u in het kasteel van Olite. Vanuit hier kunt u middeleeuwse dorpjes als Ujué en Artajona en het natuurpark Bardenas Reales met haar grillige, geërodeerde landschap bewonderen. In de Pyreneeën kiest u voor een verblijf in de wonderschone Selva de Irati of een charmant hotel nabij de kust en de mondaine badplaats San Sebastián. Hier zijn Puente la Reina, Roncesvalles, Sangüesa en Ochagavía langs de Camino de Santiago te bezoeken.

Reissom vanaf € 1.145 p.p.

INBEGREPEN

- retourvlucht Bilbao met KLM
- luchthavenbelastingen en brandstofheffing
- 7 overnachtingen, inclusief ontbijt
- huurauto categorie BB: Seat Ibiza of gelijkwaardig
- zeer uitgebreide reis- en excursie-informatie

De reissom is een vanaf-prijs en gebaseerd op twee personen per kamer en afhankelijk van reisdata en accommodatiekeuze. Op deze reis zijn de SGR-voorwaarden van toepassing.

Meer informatie?

Kijk op www.ardanza.nl/neslor
Of bel met Ardanza: 035-69 122 75
Kortingscode: Nestor2017

*voor boekingen tot 1 september 2017

vanuit Frankrijk. We wensen elkaar een 'Buen Camino' (goede weg). We gaan verder, met de auto naar Puente la Reina, een middeleeuws stadje en kruispunt van de twee voornaamste vertakkingen van de Camino de Santiago. Het is een prachtig voorbeeld van een 'straatdorp', omdat er veel pelgrims doorheen lopen. De Romaanse brug over de rivier de Arga is een echt een plaatje.

Grillige woestijn

We laten de groene weelde in het noorden van Navarra voor wat het is en trekken zuidwaarts richting de Bardenas Reales. Deze halfwoestijn is door de Unesco uitgeroepen tot biosfeerreservaat, waar de erosie vorm heeft gegeven aan een landschap dat bestaat uit hoge vlakten, heuvels en ravijnen. Dat het desolate woestijnlandschap naast toeristen ook de filmindustrie aantrekt moge duidelijk zijn. Het is er wonderschoon. Je mag niet overal komen, het zou broedende vogels te zeer storen. Maar dat geldt kennelijk niet voor de militairen van de legerbasis in het reservaat die hier oefenen.

Paleis met vergezichten

Een splinternieuwe autobaan voert naar Olite. Bij het binnenrijden van het stadje worden we verrast door een spectaculair uitzicht op het Koninklijk Paleis. Ten tijde van Karel de Derde was Olite de residentie van het Navarrese hof en het paleis werd in zijn opdracht in de Frans-gotische stijl gebouwd. We bezoeken het paleis en beklimmen de vele trapjes om te genieten van de vergezichten over de wijnvelden en de terrakleuren die het landschap hier kenmerken. Ook bewonderen we de kleine binnentuin van koningin Leonor, die tot doel had de heimwee naar haar ouderlijk kasteel te verzachten. Op een idyllisch plekje in de zon met vol uitzicht op het paleis drinken we een kop koffie en vinden we het stiekem jammer dat we weer huiswaarts moeten. □



TIPS

Hotel Maisonnave, goed hotel in het centrum van Pamplona.
www.hotelmaisonnave.es

Hotel el hotel Merindad de Olite, charmant familiehotel in Olite.
www.merindaddeolitehoteles.com

RESTAURANTTIPS:
IruDazarra in Pamplona: onwaarschijnlijk lekker eten.
www.irunazarra.com
www.restaurante33.com

In Tudela voor heerlijke groenten gerechten.

Ujué, een klein middeleeuws bergdorp op een hoogte van 840 meter, bovenop een hoogvlakte. www.turismo.navarra.es

Monasterio de Leyre, klooster in de bergen waar tijdens de mis Gregoriaans gezang te beluisteren is.
www.monasteriodeleyre.com

KLOOSTER IN DE BERGEN

Tablet: Klik hier voor prachtige foto's van het Monasterio de Leyre
Geen tablet? Kijk dan op www.kbo.nl (cover Nestor en scroll naar beneden)